



NIEUWSBRIEF MEI 2024

Beste familie, gemeenteleden, vrienden en bekenden,

In de vorige nieuwsbrief heeft Jeanet u meegenomen. Van 21 maart tot 4 april mocht Jeanet weer in Idrifaia zijn. In deze nieuwsbrief hoop ik u een inklepje te geven in deze periode.

21 maart 2024

Een speciale dag. Jeanet hoopt vandaag om 15.05 uur aan te komen op het vliegveld in Târgu Mureş. Op 11 januari, precies 10 weken terug, heb ik haar weggebracht naar dit vliegveld. Vandaag verwacht ik ook nog een doos met bollen wol uit Nederland. Bij het vorige bezoek van Jeanet ben ik gestart met de breigroepen en ondertussen zijn er al behoorlijk wat bollen wol de grens overgegaan. Hopelijk brengt DPD deze op tijd. Tot voor kort was dit altijd rond 13.00 uur, maar de laatste tijd is het nogal wisselend. Inmiddels wordt het 14.00 uur, 14.15 uur, 14.30 uur. Wat doe ik? Gaan en het hek openlaten? Afgelopen dinsdag had ik het hek alvast opgedaan om de vrouwen te ontvangen. Er was een doos met mooie lapjes stof onderweg van zus Joke uit België. Ik was nog even bezig om alles klaar te zetten en zonder dat ik het gezien had stond de doos al onder de veranda. Het hek openlaten, zeker als je weg bent, doe je niet zo snel in Roemenië, maar ik wil op tijd bij het vliegveld zijn. Gelukkig is het heel rustig op de weg en kan ik snel een plekje voor mijn auto vinden. Erg fijn om elkaar weer te ontmoeten! Bij thuiskomst staat de doos met wol inderdaad onder de veranda. Na gezellig even wat bijgepraat te hebben, gaat Jeanet de koffer uitpakken en ga ik voor het eten zorgen.

Vanavond om 19.00 uur is de doordeweekse kerkdienst. Er is een voorganger die regelmatig een samenvatting in het Engels geeft. De dienst gaat over 1 Timotheüs 1. Vers voor vers wordt uitgelegd. Na de dienst komt een vrouw naar ons toe. Zij heeft een paar dagen eerder bij mij al een vraag neergelegd voor incontinentiemateriaal voor haar 42-jarige zoon. Deze zoon heeft 17 jaar geleden zijn nek gebroken bij een duik in het riviertje Raül Târnavă Mică. Dit riviertje loopt langs Idrifaia. Nu vraagt ze via de tolk of ik eventueel ook voor een tillift uit Nederland kan zorgen zodat zij met haar man hem niet elke dag vanuit het bed in de rolstoel hoeft te tillen. Ik geef aan dat ik niets kan beloven, maar zal kijken wat er mogelijk is.

Op vrijdagmorgen maken we een overzichtje van welke informatie we nodig hebben om een passende tillift te kunnen vinden. Is er een actieve of passieve tillift nodig, wie gaat de tillift bedienen etc. We spreken af dat we komende week even langsgaan om antwoorden op onze vragen te krijgen.

Op vrijdagmiddag is de ontmoetingsruimte geopend voor zowel vrouwen als kinderen. Het 1^e kind dat komt heeft voor mij 3 paardenbloemen geplukt en in zijn andere hand heeft hij er ook 3. Deze zijn voor Jeanet. Ook heeft hij een reep chocola voor Jeanet meegebracht. Wat lief! Jeanet wil ondertussen even wat (hoognodige) klusjes gaan doen maar dat wordt niet geaccepteerd. Zij moet echt wel meedraaien bij de activiteiten. Mooi om te zien hoe flexibel Jeanet de hark en schoffel inwisselt voor een plekje in de ontmoetingsruimte.

Eén van de vrouwen geeft aan dat zondag de dienst om 10 uur is in plaats van 11 uur. *In het Hongaars sprekende gedeelte van Roemenië is het zondag, net als in Nederland Palmzondag. In de rest van Roemenië is Palmzondag dit jaar op de laatste zondag van april.* Op Palmzondag is er namelijk een belijdenisdienst. Dan doen jongens en meisjes van 14 jaar belijdenis. De kerk is op zondagmorgen tot de laatste plaats toe gevuld. De dominee houdt zondagmorgen een korte preek, dan gaat hij van de preekstoel af en gaat voor de 4 belijdeniscatechisanten, 2 jongens en 2 meisjes, staan. Hij spreekt dan over 1 Petrus 2: 2-6 en geeft dit hen mee als belijdenistekst. Dan gaan ze om de beurten staan. Per persoon krijgen ze een kwartier lang vragen uit de Heidelbergi Káté. Van hun 12^e tot hun 14^e jaar hebben ze de gehele Heidelberger Catechismus uit het hoofd geleerd. Aan het eind van het kwartier moeten ze in hun eentje voor een volle kerk een Psalm/gezang zingen. De jongens worden bij het zingen iets ondersteund door de dominee. Dan wordt er een formulier voorgelezen waar ze persoonlijk ja op zeggen.

Op maandagmorgen gaan we naar een winkelcentrum op een half uur afstand. We gaan eerst naar de bouwmarkt. Een week terug is de wastafel in het schooltje spontaan van de muur gevallen. Deze bleek veel te zwaar voor de muur te zijn. Na wat zoeken vinden we een geschikte wastafel. Dan naar de supermarkt waar ik regelmatig voor wat hulpvragers incontinentiemateriaal koop. Dit in aanvulling op wat er vanuit Nederland gestuurd wordt.

Op dinsdag is er zowel 's morgens als 's middags een vrouwengroep in het schooltje. Maar net voor 10 uur staat de vrouw die naar de tillift heeft gevraagd aan het hek. In overleg met Jeanet besluit ik met deze vrouw mee naar haar huis te lopen zodat zij alvast het incontinentiemateriaal heeft. Maar het blijkt dat ze helemaal aan de andere kant van het dorp woont. We zijn dus wel even onderweg. Ze biedt mij koffie aan, maar na kort kennis gemaakt te hebben met de zoon waar het om gaat (laten we hem Alex noemen), geef ik aan dat ik binnenkort terug hoop te komen. Wat erg fijn is dat Alex ook Engels spreekt.

Als ik terugkom zit Jeanet al met de gehele vrouwengroep te haken en te breien. We hadden 's morgens alle lapjes die dinsdag zijn binnengekomen uitgestald. Met gebruikmaking van PowerPoint geef ik in het Hongaars aan dat er lapjes zijn binnengekomen, compleet met naaigaren in verschillende kleuren en naalden. Ook laat ik voorbeelden zien wat ervan gemaakt kan worden, zoals een tas, een knuffel, een kussen etc. De vrouwen gaan erover nadenken. Zij willen wel graag iets maken, maar ze hebben zelf niet de materialen.

Eén van de vrouwen had een tijdje terug iets voor mij gehaakt. Toen ze hoorde dat Jeanet weer kwam is ze druk aan het haken geslagen om iets voor haar te maken. Die morgen moest er gepast worden. Tussen de middag ruimen we weer op en eten samen een Roemeense boterham.

Dan is het weer tijd voor de 2^e groep. De dagdelen verlopen steeds weer anders. Het valt Jeanet ook steeds weer op hoe snel de mensen in Roemenië praten.

Bij beide groepen vrouwen deel ik ook weer groentezaden uit. Deze zijn vorige week dinsdag ook binnengekomen. Ze mogen ook groentezaden meenemen voor anderen waarvan ze weten dat zij deze kunnen gebruiken. De meeste mensen in Idrifaia hebben zelf een groentetuin. Aan goed zaad komen is in Roemenië niet gemakkelijk en ook kostbaar. Ze zijn heel blij met het zaad.



Op woensdag gaan we wat contacten leggen in Nederland in verband met de tillift. Wat is het dan ook handig dat Jeanet hier is. Normaal kunnen we per telefoon het nodige overleggen, maar nu het zo tussen de bedrijven door kan, is toch wel heel fijn. Aan een tillift komen in Nederland zien we nog wel zitten, maar hoe gaan we deze hier krijgen? Een tillift verstuur je niet even via DPD.

Gelukkig heb ik de meeste voorbereidingen voor de kindermiddag op donderdag al voor de komst van Jeanet gedaan.

's Avonds krijg ik een telefoontje uit Urk. Voor een tijdje terug ben ik benaderd door een paar Urker mannen. Zij gaan elk jaar met wat busjes vol met Bijbels en andere goederen vanuit Nederland naar Oost-Europa. Ze vroegen toen of ze ook bij mij langs mochten komen als ze in de maand mei naar Roemenië gaan. Toen afgesproken dat we nog wel weer contact zullen hebben. Nu krijg ik de vraag of ze Bijbels mogen uitdelen in Idrifaia en of ik iets kan organiseren zodat ze 's avonds in één van de kerkjes terecht kunnen. Voorzichtig geef ik aan dat ik in het dorp al veel Bijbels heb uitgedeeld en dat ik nog steeds Bijbels weggeef, wanneer er zich een mogelijkheid voordoet. Al pratend deel ik met hen dat er op dit moment eigenlijk behoefte is aan een tillift uit Nederland en leg de vraag bij hen neer of zij deze zouden willen vervoeren. De eerste reactie is dat het hun doel is om alleen Bijbels mee te nemen, maar het duurt maar even of ze denken actief mee. De volgende morgen krijg ik een appje met een voorbeeld van een tillift met de vraag of dit bedoeld wordt. Het lijkt er zelfs een beetje op dat ze er zelf één gaan kopen. Wat mogen we hierin ook weer de hulp van de Heere ervaren.

Op donderdagmorgen gaan we op bezoek bij Alex en zijn ouders. We worden heel hartelijk ontvangen. Er is ook net een neef en een oomzegger aanwezig die een beetje Engels kunnen. De neef is een paar jaar terug voor een half jaar in Nederland geweest. Alex wordt tijdens ons bezoek uit bed geholpen en komt per rolstoel bij ons zitten. Zo kan Jeanet ook kennis met hem maken. We spreken onze vragen door en geven aan dat we ons best gaan doen. Bij thuiskomst appen we de nodige informatie meteen naar Nederland.

Binnen een week, na een aantal keren heen en weer appen en wat telefoontjes tussen Idrifaia en Urk is er een passende tillift, voorzien van een goede accu gekocht en is het de bedoeling dat zij deze in mei komen brengen en met een klein groepje, gaan overhandigen aan Alex. Alex ziet er naar uit om de tillift te krijgen, maar vindt het ook heel mooi dat er een paar mannen uit Holland op bezoek komen.

Dan eerst nog de laatste voorbereidingen voor de kindermiddag. Het is al zo weer tijd dat de kinderen komen. Deze donderdagmiddag (voor Goede Vrijdag) vertel ik het ingrijpende verhaal van het Joodse jongetje over het bloed aan de deurposten. Dit jongetje rust niet voordat er bloed aan de deurpost van het huisje was. Dit verhaal geeft de waarde van het Bloed van het Grote Offerlam Jezus Christus aan. Het is de kern van Goede Vrijdag. Met de kinderen gesproken over de waarde van het Enige Offer van de Heere Jezus op Golgotha gebracht. Het Joodse jongetje was gered. Het was nog niet te laat. Voor ons is het ook nog niet te laat... We leven nog..., het is nog genadetijd. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn lijden, sterven en opstanding, kan ons alleen hèt Leven geven.

Op Goede Vrijdag is er 's morgens dienst in het kerkje op de heuvel. Door de storm van gisteren is de elektriciteit daar uitgevallen. De dominee vertelt ons in het Engels dat de monteur al gebeld is, maar nog niet is gekomen. Daarom kan het orgel geen dienst doen. 's Avonds om 19.00 uur is er een dienst in het andere kerkje.

Als we terugkomen zijn we net nog op tijd om de dienst in de thuisgemeente van Urk mee te luisteren. Deze begint om 20.30 uur Roemeense tijd. Door de aanwezigheid van Jeanet kom ik er weer achter dat het luisteren naar avonddiensten in Nederland hier altijd best laat is.

Op zaterdag zijn we vanwege het mooie weer om het huis bezig. Regelmatig staat er een bekende vrouw aan het hek die iets komt brengen voor de komende dagen. Het varieert van lamsvlees, zelfgebakken walnootgebak, walnootcake, walnootbrood, eieren, tot bosjes vers geplukte narcissen, tulpen en hyacinten. Degenen die bloemen komen brengen geven zowel Jeanet als mij een bosje.

Afgelopen dagen is er elke dag wel een vrouw aan het hek geweest om wat bollen wol te halen of met de vraag om nog wat pakjes zaad. Fijn dat de voorraad voldoende is om deze vrouwen blij te kunnen maken.

Op 1^e Paasdag gaan we zoals gewoonlijk op zondag 's morgens naar het kerkje op de heuvel en 's middags naar het kerkje tegenover mijn huis.

Op 2^e Paasdag is er in Idrifaia in beide kerkjes weer een kerkdienst. In de middagdienst gaat er in het kerkje tegenover mij een student voor. Er is ook een docent aanwezig. Deze vraagt of wij een Psalm willen zingen in het Nederlands. Wij geven, wel een beetje aarzelend, aan dat we dat willen doen. Of we even voorin de kerk willen komen staan..... Lopend naar voren overleggen we welke Psalm we zullen zingen. We kiezen voor Psalm 134. We hebben alle drie verzen gezongen. Het was voor hen een bekende melodie. Wij werden heel hartelijk bedankt. Al verstonden ze de woorden niet, met aandacht werd er geluisterd. Na het zingen hebben we de Psalm kort uitgelegd en ook aangegeven dat het 2^e en 3^e vers in Nederland vaak bij een trouwdienst wordt gezongen.

Het blijft een groot voorrecht om de diensten uit de Menorahkerk in Urk, mijn thuisgemeente, op afstand mee te kunnen luisteren. Door de kerktijden in de lokale kerkjes beluisteren we de morgendienst achteraf en de middagdienst kunnen we op hetzelfde moment meeluisteren.

Op dinsdag is er hier een 3^e Paasdag. Het winkeltje blijft gesloten. We gaan 's morgens weer naar het kerkje op de heuvel. In het andere kerkje is vandaag geen dienst.

Op woensdag is er weer een vrouwenmiddag waarop ook weer dozen worden gevuld om uit te delen. Tijdens het drinken van de koffie leggen de vrouwen uit hoe de jongeren worden voorbereid op de belijdenisdienst. Op mijn vraag haalt een van de vrouwen haar belijdenisboekje op en het blijkt dat zij de Heidelberger Catechismus in het Hongaars apart in een boekje hebben. De jongeren leren hier nog steeds uit. De kinderen beginnen thuis met een 1^e kinderbijbel omdat op school niet uit de Bijbel wordt verteld. Als de ouders toestemming geven dan krijgen ze tijdens het wekelijkse uur een Bijbelverhaal te horen, als de ouders geen toestemming geven dat wordt het uur anders ingevuld (het religieuze uur wordt ingevuld naar wens van ouders).

4 april 2024

Dan is het donderdagmorgen 4 april. We stappen in de auto richting Cluj-Napoca. Vandaag vertrekt Jeanet weer..... Omdat er vanaf april geen vluchten meer zijn vanuit Târgu Mures naar Dortmund, reist ze vandaag vanaf het vliegveld in Cluj-Napoca naar Eindhoven.



We houden er rekening mee dat we ruim 2 uur moeten rijden. Doordat inmiddels een stukje snelweg doorgetrokken is, komen we ruim op tijd aan bij het vliegveld. We zijn nog even samen en dan moeten we weer afscheid nemen. Jeanet geeft haar koffer af. Ze gaat zelf door de controle heen, nog even zwaaien en ik zie haar niet meer. Ik loop terug naar het parkeerterrein. Het terugrijden naar Idrifaia is een soort verwerking van deze twee weken. Het is wel iets drukker geworden op de weg. Het is vreemd om alleen in Idrifaia aan te komen. Als de kerkdienst 's avonds bijna begint krijg ik een appje van Jeanet dat ze in Nunspeet gearriveerd is.

Bij de avonddienst in Idrifaia wijzen sommige vrouwen naast me en zeggen: 'Jeanet' 'repülőgép' en 'Holland' (Jeanet, vliegtuig, Holland). Op vrijdagmiddag komen de vrouwen en de kinderen weer en geven aan Jeanet te missen. Ook op zondagmorgen geven verschillende mensen op verschillende manieren aan dat zij Jeanet missen. Het doet goed dat Jeanet zo wordt opgenomen in de gemeenschap. Het voelt als een bijzondere zegen dat we zo aanvullend bezig mogen zijn. De werkzaamheden in de gemeenschap zijn zo anders dat vooraf te overzien was. Maar de Heere regeert. Hij staat boven ons bidden en handelen.

Het is steeds een vragen:

HEER', ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k Blijf U al den dag verwachten.

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid. Hartelijk bedankt dat u dit werk hier mogelijk maakt! Wilt u ook voor het eenvoudige werk hier blijven bidden dat het gestrooide zaad ook vrucht mag dragen?

Een hartelijke groet,

Jolanda

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.



Formulier Periodieke Machtiging

De stichting KIMON is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdenden kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Daartoe zendt de organisatie veldwerkers uit naar diverse landen, zoals Guinee-Bissau, Mozambique, Zuid-Afrika, Roemenië, Oekraïne, Thailand en Malawi.

Graag ondersteun ik de uitzending van

(veldwerker) naar

(land)

Ik machtig de stichting KIMON om ieder _____ van mijn rekening af te schrijven, ingaande per _____ (datum) t.b.v. _____ (veldwerker)

- Ik machtig de stichting KIMON om éénmalig van mijn rekening af te schrijven t.b.v. de uitzending van

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en Woonplaats: _____

IBAN rekeningnummer: _____

Telefoonnummer / E-mail: _____

Handtekening: _____

Giften (eenmalig of periodiek) zijn welkom op:

ING NL47 INGB 0006849217 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn, of
 ABN AMRO NL77 ABNA 0400598698 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn

NB.: vermeld bij uw giften: Project Naam land – Naam veldwerker



Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. De werknemers, vrijwilligers en door Stichting Kimon ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Stichting Kimon

**Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn**

**Postbus 646
7300 AP Apeldoorn**

NL47 INGB 0006 8492 17

**085-0407610
info@kimon.nl**